

רעיונות מדהימים

פרשת עקב תשפ"א, עלון מס' 396

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת yalt3285@gmail.com. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל. לרפואה שלמה אברהם צבי בן אסתר לאה.

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

התעוררות מדהימה

אדם יכול לחיות את חייו הרגלים ואנשים אחרים יכולים להיות מושפעים מהדוגמה שלו באופן שהשפיע עליהם כל כך שישנה את צורת חייהם.

לדוגמה כמה ספורים.

בשנת 1997 איש בשם לני התקשר לרב בית הכנסת בדאלס טאקסט בארה"ב, והוא אמר שהוא רוצה לתרום לבית הכנסת. כשנשאל למה הוא רוצה לתרום לבית הכנסת שלא קשור אליו, הוא ענה שהוא בדיוק חזר מטיול בישראל. הוא אמר, "כשהגעתי לירושלים נדהמתי מלראות אדם בכותל המערבי עם פאות ארוכות ובגדים שחורים ונדהמתי מהתפלה מיוחדת שבה הוא התפלל. בגלל זה החלטתי לעשות משהו בעבורו אבל הרגשתי אי נחות לגשת אליו. החלטתי כשאחזור לדאלס, אמצא בית הכנסת שאדם כזה היה מתפלל ואתרום למקום כזה. כשחזרתי, הלכתי למאפיה הכשרה ששם הבעל המאפיה אמר לי שחסיד כזה היה מתפלל אם היה מגיע לכאן בבית הכנסת שלך. בגלל זה אני רוצה לתרום לבית הכנסת שלך."

כשהקשר של לני התחזק עם הרב הוא תרם עוד כסף ואף התרים את חבריו לבית הכנסת. כשלני נפטר אמו תרמה לבית הכנסת עשרות אלפים דולרים לזכרו.

עוד ספור: ביולי 1938 נציג משלושים ושתיים מדינות, שזה כולל ארה"ב, אנגליה וצרפת, נפגשו בעיר הצרפתית שנקראת אויאן לדון בבעיות הפליטים היהודים. אמנם במדינה אחת שנקראת דמיניקן רפבליק הם קבלו יהודים.

הסיבה שהדמיניקן רפבליק הסכימו לקבל יהודים היה בגלל הסיפור הבא. רפאל טראילאו היה דיקטטור של הדמיניקן רפבליק באותו זמן. היה לו בת שלמדה בבית ספר בצרפת בזמן שהתרבה האנטישמיות בגרמניה. בתו אמרה לו שהיתה רק בת אחת בכיתה שהיתה דואגת לה והיא היתה יהודיה. היום אנחנו לא יודעים מי היתה היהודיה הזאת, אבל בגללה, הרבה יהודים נצלו.

והנה הספור אחרון. ביום קייצי אחד בהרי הקטסקילס בניו יורק, יהודי דתי בשם נפתלי שרט רכב אחר עם רכבו בשעה שחנה את רכבו. בגלל שהוא לא ידע למי שייך הרכב, הוא השאיר פתק עם שמו ומספר טלפון שלו על השמשה של הרכב. שעה לאחר מכן, הוא קבל טלפון מאדם ששמו סיימן שהיה הבעלים של הרכב שנשרט. בהתחלה סיימן מאד חשש משום שרוב בני אדם היו פשוט בורחים. לאחר כמה דקות של שיחה, השתכנע בכנותו של נפתלי והסכים להפגש עמו.

התברר שסיימן היה יהודי שלא שומר תורה ומצות שנולד וגדל בהרי הקטסקילס. הוא כל כך נדהם מישרותו של נפתלי ונוצר קשר ידידות ביניהם. וכתוצאה מאותו קשר במשך הזמן, סיימן נהפך ליהודי שומר תורה ומצות.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שני ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, עברית, גרמנית וצרפתית.