

# רעיונות מדהימים

פרשת כי תשא תשפ"ב, עלון מס' 424

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חנם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת [yalt3285@gmail.com](mailto:yalt3285@gmail.com). העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

לזכות דוד מיכאל בן מרים

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת [yalt3285@gmail.com](mailto:yalt3285@gmail.com) או בקר בכתובת <https://amzn.to/3eyh5xP>.



This newsletter can also be viewed at <https://bit.ly/3z6ichJ>

Pour voir ou télécharger la version Française: <https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights>

אפשר לקרוא את עלון זה בעברית באתר: <https://bit.ly/3mGmEOZ>

**המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.**

## מוצק, נוזל וגז

ישנם שלושה מצבים של חומר: מוצק, נוזל וגז. עם חום, מוצקים הופכים לנוזלים ונוזלים הופכים לגזים. מוצקים הם הכי קרובים ליסוד האדמה כשהם נופלים לכדור הארץ. כאשר מוצק מחומם, הוא מתקרר ליסוד האש, המצב הגבוה ביותר של פריטים פיזיים. להבות עולות כי השורש שלהן נמצא למעלה בממלכה השמימית. כאשר מוצק מחומם, הוא נמס לנוזל, מה שגורם לו לעלות לצורה גבוהה יותר ממצבו המוצק המקורי. עם יותר חום, הנוזל יעבור למצב גבוה עוד יותר, שכן הוא יתאדה ויהפוך לגז.

העולם משקף את אור התורה. ככל שיש לך יותר תשוקה בעבודות האשם שלך, כך הרמה גבוהה יותר. כשם שאש יכולה להעלות את רמת החומר הפיזי, כך גם שמירה לוחטת ונלהבת על יהדות מעלה את רמתך הרוחנית. באופן דומה, בילוי עם יהודים נלהבים יכול להעלות אדם מעצלות לרמת עבודת ה' גבוהה יותר.

## למות למען עמו

משה רבנו מבקש מה': "הראני נא את כבודך", הראה לי את תהילתך (שמות לג: יח, כ), וה' משיב כי אי אפשר לראות אותי ולחיות.

האם משה לא ידע זאת? למה הוא חשב שהוא יהיה שונה?

להיות מנהיג ראוי מחייב שליטה בתכונת הענווה, שכן אם אדם יהיר אז הוא לא יכול להנהיג את העם. מלך צריך להיות בעל גישה ש"לית מגרמיה כלום" ("שום דבר מעצמי") (הובא בסידורו של שבת ב:א:יג בשם תיקוני זוהר). כתוצאה מכך, ראשי התיבות של ביטוי זה מאייתים את המילה מלך.

גם המילה מלך מורכבת מאותן אותיות כמו לכם ("בשבילך"), כי הוא שם "בשבילך", לא בשביל עצמו.

ספר שופטים רומז לרעיון זה בכך שהוא מציין שוב ושוב (ראה שופטים יז:ו): "אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה". מלך מסור היה מראה להם את הדרך הנכונה. זו הסיבה שלמלך יהודי לא יכול להיות יותר מדי סוסים, זהב וכסף, ונשים (דברים יז:טז,יז) כי הוא צריך להיות שם למען העם - לא ניתן להסירה את דעתו על ידי יותר מדי נוחות מלכותית. ומלך חייב לשמור עמו תמיד ספר תורה (דברים יז:יח) כדי שילמד את האומה בדוגמה.

אנו רואים זאת על ידי דוד המלך שהיה בעל ענווה רבה, כפי שאמר על עצמו "אנכי תולעת ולא איש" (תהלים כב:ז). בדומה לכך, משה מכונה האדם העניו ביותר שהלך אי פעם על פני האדמה (במדבר יב:ג).

בעולם החילוני, אלה שהופכים למנהיגים הם אלה שרוצים להיות מנהיגים. אנחנו רואים כמה מתנשא פוליטיקאי המועמד לתפקיד. זה מנוגד לגישה היהודית לפיה המנהיגים הם אלה שלא רוצים להיות מנהיגים, מכיוון שהם לא מרגישים ראויים לתפקיד.

הגמרא (סוטה מט:): מספרת לנו כי לקראת בואו של משיח, "פני הדור כפני הכלב". פני הדור מתייחס למנהיגים שהם הנציגים ובכך ה"פנים" של דורם.

מנהיג חייב להדריך בסמכות, וללמד בין טוב לרע. אולם בתקופה שלפני המשיח יבדקו תחילה המנהיגים האם דעותיהם מתקבלות היטב. זה דומה לאופן שבו כלב מתנהג. כאשר אתה רואה מישהו הולך עם כלב, הכלב נוטה ללכת מלפנים, כך שנראה כאילו הכלב מוביל את בעליו. אבל כשהוא מגיע לצומת, הכלב מביט לאחור בבעליו כדי לראות לאן ללכת (קובץ מאמרים ואגדות לר' אלחנן וסרמן עמוד 285). הדבר נכון גם לגבי פוליטיקאים כשהם מעמידים פנים שהם מובילים את העם, אבל במציאות, הם פשוט מודדים מה הבוחרים שלהם הכי רוצים ועוקבים אחר המגמות הללו. יש פתגם שאומר, "פעם, אנשים מיוחדים היו מפורסמים. היום אנשים מפורסמים הם מיוחדים".

ר' ברוך בער ליבוביץ ציין שמנהיג יהודי צריך לשים את חייו על הסף למען העם היהודי. כך מפרש ר' משה אלישיך "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו": כשמנה מנהיג שיהיה זה שהוא מוסר נפש לעם.

בתקופתו של ר' דוד ומשה (כך היה שמו), מגדולי הצדיקים של מרוקו, הייתה מגיפה ששיעור התמותה שלה היה גבוה. ר' דוד ומשה התחננו בפני הקב"ה שייקח את חייו ככפרה לכל הקהילה, במקום האגרה שתגבה המגפה. כתוצאה מבקשתו, בשנת 1162, הוא נפטר.

אם נחזור לשאלת הפתיחה שלנו, משה רבנו בהחלט ידע שאי אפשר לראות את ה' ולחיות. אולם הגמרא (מועד קטן כח.) מודיעה לנו שפטירתו של צדיק מכפרת. כשמשה ביקש מה' הראני נא את כבודך, הוא בעצם הציע להקריב את חייו כדי שה' "יגלה את כבודו" ובכך ימית את משה רק כדי שהעם היהודי יוכל להשיג את כפרתו על חטא העגל. משה באמת הציע להיות מוסר נפש למען כלל ישראל. תגובת ה': לא, כי אני רוצה שתחיה.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלשה ספרים במגוון נושאים בענייני יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.