

מלאך השם הרבי הקדוש מזועהיל

שב"ק פרשת שופטים ב' אלול תשפ"ג * יומא דהלולא קמא

הרבי הקוה"ט מלאך השם רבי של תורה ויראת שמים המתחסד עם קונו מורינו הרב רבי שלמה זצוק"ל זיע"א בן אחר בן וממשיך דרכו בהנהגה קדושה בקדושה בנאמנות בברכות ובישועות לכלל ישראל של זקינו הרבי רבי שלומקע זוילער זצוק"ל

הרבי בבחרותו העידו עליו זקני חסידי ירושלים שבהליכות חייו מגולמים כל דברי התורה והמוסר הכתובים בספר הק' נועם אלימלך. הרבי שהיה נכד של זקינו היקרא דמלכה ובכלל משפחה של שלשלת מלכות הראביסטווע מדורו של הבעש"ט. משפחה שכל שרשי החסידות תלויים בה ויצאו ממנה. לא התיחס לזה כלל. וכל מעשיו ודבורו היה התמדה בתורה בהבנה ובמסירות נפש ובשעות המנוחה במקום ליתן רווח בין פרשה לפרשה היה משתדל בעזרה לזולת ובעיקר לחסרי ישע ובבירוקרטיה שלהם, עד כדי כך שאמרו לו אנשים מכובדים לא זו הדרך צריך לנוח קצת לאזור-לאסוף כוחות. אמר להם זאת מנוחתי וזה נותן לי כח כשהצלחתי לשמח את אלה שאין מי שמסתכל עליהם, והצלחתי לשרת אותם בשמחה ונהיה להם טוב זה נותן מרגוע לנפשי.

וכולם כאיש אחד הודו ואמרו שלומלה זה קופי {העתק הדבק} של זקינו ר' שלומקע זוילער. סיפר לי אחד השכנים בזמן ההוא, שיהודי אחד קרא לרבי זצ"ל כשהיה בחור בן שש עשרה שלומקע שלומקע, כשהרבי הבין שמתכוונים אליו, נגש ליהודי זה והיה נראה על הנער כאילו נפגע מהכינוי, ומיד אמר לו האיש אני זוכר את זקין הרבי רבי שלומקע זצוק"ל, וראיתי בשבועות האחרונים שמעבר ההתמדה העצומה שלך בתורה והדביקות בתפילתך, מסרת נפשך והתאמצת עד כלות הכוחות לעזור למשפחות מסוימות שלא מענינים אף אחד והם שבורים ורצוצים והיחיד ששמח אותם והביא אור לביתם זה אתה היית. והבנתי שהרבי ר' שלומקע עדיין חי ומסתובב בינינו. והרבי אמר לו ברב ענותנותו, אל תקרא לי שלומקע חס ושלום לבזות את הסבא שלי שלא הגעתי לכלום ממנו. ע"כ. וכך עד יומו האחרון מסר נפשו יומם ולילה שבת ומועד לא היה אצלו בין הזמנים לא היה אצלו מושג של אפרוה-בריחה למנוחה. רק תורה תפילה וחסד והצנע לכת עם אלוקיך.

הרבי היה פועל ישועות וכשבאו תמיד להודות לו ביטל מכל וכל את הענין והיה אומר שולחן זה שעליו קראתי את הקויטל זה שולחנו של רבי שלומקע ואפילו לא הזכיר של זקני הקדוש. וידוע אצל צדיקים שגם השולחן של הרבי יודע לקרא קוויטלעך וכשנתנו לו כסף עבור פדיון נפש אמר עדיף שיתנו לישיבה שייסד הרבי ר' שלומקע. היה תקופה שהישיבה כמעט התפרקה בגלל שמישהוא עקץ את ההנהלה ואת בית הרבי האור אברהם זצוק"ל. והרבי זצוק"ל הוא העמיד את הישיבה בחזרה מהיסודות הוא בעצם בנה אותה מחדש לגמרי. את הגשמיות, ואת הרוחניות, את האיכות, את השם הטוב של הישיבה. ולא רק בישיבתו אלא בעוד ישיבות ועד יומו האחרון לא רק שלא החזיק טובה לעצמו על זה. אלא פעל שמעשה זה לא ידברו מזה בכלל ולא

היה נושא בשום מקום . הישיבה הכולל התלמוד תורה של האדמורים מזוועהיל
זצוקללה . יתן השם ונלמד הנהגתו של הרבי זצוק"ל בתורה וביראת שמים
וימליץ טוב בעדינו ובעד כל ישראל אמן

