

בנועם התורה לפ"ק

תחל שנה וברכותיה למדו אותנו חז"ל שזה מדובר על פרשיות התורה, והדגישו את זה בתכלה שנה וכו'. בפרשיות התורה. וכן מובא במדרש שהתורה מתחילה באות ב' שהיא ברכה ואפילו שאות א' נקראת אלף מלשון אילוף ולימוד שזה תכלית התורה, וכן עשרת הדברות מתחילה באות א' אנכי ה' אלוקיך, וא' מלמד אותנו שהשם אחד ושמו אחד. אבל בגלל שאות א' גם מתחיל בה המילה ארור הקב"ה לא רצה להתחיל את התורה באות א' בשום פנים. כי פר' בראשית נחשבת לתחילת השנה ותחל שנה וברכותיה.

ברכה המרומזת בבראשית. **א.** בראשית ר"ת בדיבור ראשון. **אדם**, שלום יברך תמיד. **ב.** בפסוק יש שבע מילים כנגד כל השביעין חביבין, מבאר רש"י, על מדתו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, היינו מטיל חיבה בין איש לרעהו ובין איש לאשתו. ועל זה אמרו בפרקי אבות חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה שהיא התורה הק'. שבתחילתה מלמדת אותנו שיסוד התורה היא שיהיה חיבה בין אדם לחברו, וזה המוטיב החוזר שבכל התורה. **בין רעים אהובים שמחה יהיה תמיד.**

שמח תשמח רעים אהובים בשמחך יצירך

בראשית מרמז לנו שהדיבור שלנו בכל הליכות חיינו יהיה בנעימות כדכתיב דרכיה דרכי נועם, ובפרט בשנה זו שנת תשפ"ד שהיא בגמטריה **בנועם התורה**. לא הקפדן מלמד, פקודי השם ישרים משמחי לב. מובא בחז"ל שהקב"ה ציוה "שמור את חודש האביב" שזה החודש הכי נעים בשנה, כדי להודות לו על שתמיד חשב עלינו שיהיה לנו נעים ולכן הוציא אותנו ממצרים בזמן שהכי נעים ונחמד לצאת. ושנקבל את התורה בנעימה כשיש אויר טוב והמזג אויר ממוצע בין חום לקור. והוסיפו בספרי יראים, וכדי שנלמד מזה גם אנחנו, להתנהג בנעימות ובחבביבות איש לזולתו,

והנביא זכריה מתנבא לאמור: ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נעם. ומפרש במצודות **נועם**. מלשון נעימות ומתוק ואהוב: ומקל נועם פירוש שכך צריך להיות ההנהגה {המנהיג בכל סוג הנהגה שהיא, ציבור, תלמידים. קבוצה, בני ביתו של כל אדם} לאט לאט בנעימות ובמתיקות. ודרשו חז"ל בתלמוד בבלי ובירושלמי ללא מחלוקת כלל. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. ונוחים זה לזה בהלכה. ומבאר בשל"ה הק'. חז"ל דרשו שתי דרשות בפסוק זה של הנהגה בנעימות ובמתיקות. כי רק על ידי הנהגה זו זוכים לכתרי הוד שניתן לישראל בהר סיני .

ויבזה מוכן המשנה באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם ושואלים חז"ל והרי כתוב ויאמר תשע פעמים בלבד ומתמצים בראשית גם נחשבת לאמירה. ומסביר הרבי הנועם אלימלך שבכל דיבור שה' אמר למשה ואפילו שכתוב בלשון וידבר

מסיים הפסוק לאמור. ושואל הרי דיבור הפי' דיבור קשה ואמירה פי' דיבור רך. ומסביר שהקב"ה אמר למשה אפילו במקום או ענין שאני אומר לך דיבור קשה לבני ישראל תדבר באמירה רכה ונעימה ובאהבה. עכת"ד. וזה הפי' הרי נאמר רק תשעה אמירות של נעימות ואהבה, אומרים חז"ל בראשית מה שנראה בפסוק מדת הדין כי הרי כתוב בראשית ברא אלוקים. בראשית זה גם רק רחמים כי נחשב לאמירה נעימה, כי זה יסוד לימוד התורה והנהגתה בנועם ובנעימות. ומדגיש הבן של הרבי הנו"א בהקדמה לספרו. והיה כל מבקש ה' באמת והנהגות ישראל ודרכי נועם. וקראתי שם הספר נועם אלימלך על שם כבוד אבי זלה"ה, ועל שם אמירה נעימה כסופה אהובה הנשמעת בקהל קדושים, אבקש לפני ד' א' למען כבוד שמך הגדול תעשה ותקיים נא כל הברכות אשר תמיד על פה כבוד אבי מורי הורגלו, להיות מברך ישראל ולמסור נפשו עליהם בכל עת, ולבטל מהם גזירות רעות בתפילתו הנאמנה במסירות נפשו.

עוד ענין המרמז לנו בראשית. מצוות שניים מקרא ואחד תרגום בראשית ר"ת במקרא ראשון אומר שניים יוסיף תרגום. אמרו רבותינו ז"ל: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום שכל המשלים שמו"ת הקב"ה משלים ימיו ושנותיו ואין ברכה יותר טובה מזו. ובראשית ר"ת תשלים ימיו של אדם רענן בטובה. ומצוה מן המובחר ללמוד כל שבוע את הפרשה עם המפרשים הראשונים ועוד כי זה מלמד מאוד אמונה ויראת שמים ועבודת המידות שזה עיקר הלימוד שמביא לידי מעשה

בראשית בגימטריה "ברא אלוקים באמירה נעימה אכסופה אהובה"

ונתחיל שנה וברכותיה מבראשית עד אחרית עם כל הברכות הכלולות בה. ונלמד תורה ונקיימה באהבה בנעימות ובמתיקות, ונזכה לאור הגנוז בה הם הכתרי הוד. אמן

ירחם ה' וינחם האבלים בתוך כל עם ישראל המשועים לישועה ורחמים ויפיל את כל אויבינו הרוצים להשמידנו. וישלח ארוכה ומרפא לכל תחלואינו. ונזכה לראות במהרה בנחמת ציון וירושלים ובבנין בית המקדש. ועיר ציון אלו בתי מדרשות בכל ארץ ישראל שמתמידים בהם בתורה הק' בהבנה נכונה. ויקוים בנו ותלמוד תורה כנגד כולם

ואני תפילה

נח גד ויינטראב

במוהרי"ד זצוק"ל